

ZONEREDNINGSKORPSET



Flyvedåbcertificat



KONTORCHEF N. J. BILLES

»LILLE« JUBILÆUM

24. april 1954

PILOT F.E.Løkkegård



På Falster var en yngling,
høj og slank og grøn.
Han et ønske næred'
nærede i løn,
Zonemand at være
mange bærer bære
vinde glans og ære,
sådan var hans drøm.

Selv en millionøse
for hans charme faldt,
hun som morgengave,
lovede ham alt,
selv en stratocru'ser,
men den hjerteknuser
modstod nylontru'ser
åh det var en skam.

Drømmen blev til alvor,
han til Zonen kom.
Åk — men på kontoret,
hård er skæbnens dom,
uniform den flotte,
blev for ham en godte,
han ej røre måtte.
åh det var en skam.

Som kontorchef nu han
gode dage har,
mavens fylde gør ham
åh så mild og rar.
Morgengymnastikken
gav ham hjertedikken
og i ryggen stikken,
åh det var en skam.

På den rette hylde
han dog kommet var,
han var kvik og hurtig,
hjernen den var klar,
han blev glad for pladsen,
gav den rigtig gassen,
da han sad på kassen
her i København.

Zonens Flyvetjen'ste
er hans hjertebarn,
i enhver slags flyvning
er han fuldbefarn.
Selv i morgenkulde
han til Bremen skulle,
skaffe kasser fulde
sådan sa' han da.

Zonens søde piger
hjertebanken fik.
for hans blide stemme
og det varme blik.
En løb af med sejren,
der blev sorg i lejren
ved hans bryllups fejren,
åh det var en skam.

Tiden hastigt løber
tænk i tyve år,
har han slidt for Zonen,
sommer, vinter, vår.
Han kan skaffe penge,
han skal leve længe,
Zonens pi'er og drenge
giv ham et hurra.