

VED ERNSTS (for en Gangs Skyld Herrerne først) og
SØSTERS FØDSELS DAG, den 26-27. September 1942.

=====
Melodi: Jeg er Havren.....



Naar til "Tvillingfest" vi samlet er,
og vi mere skal os hver især,
maa vi ha' en lille "Drillesang",
- kom, begynd saa alle paa en Gang.

Jeg jer nævne vil nu een for een,
har i nu Samvittigheden ren?
for min Mening i af mig skal faa,
- bare jeg jer alle kunde naa!

"Søster Svømning gerne lære vil,
hun vil kløve Vandet som en Pil,
men jeg troer dog ej du faar det lært,
naar du er saa "frygtelig genert".



"Zonefruen" ofte Møje har,
med at skaffe sig en god Cigar,
naar De ikke fler' af dem kan faa,
vil De saa benytte Snus og Skraa ??

"Bette-Ernst" bedaare Kvinder kan,
men dog en var kold du lille Mand,
det var "GINE" - hun var ikke rar,
- næste Aar du sikkert hende ta'r.



Nors.

"Zone-Peter" har Forstand paa Vin,
og hans Cocktail den er gerne fin,
mon han brygget har til denne Dag?
Hvis han har - saa er han sgu en Knag!

Formand Eigil Mesterskabet tog,
han er ikke noget dovent Drog,
femten Hundred Meter svømmed han,
BRAVO, det var godt du lille Mand.



Knud om Natten vender hjem fra By,
syngende saa højt i vilden Sky,
sidste Gang det lød omtrent som saa:
"Je æ Havren - je har Bæ'ler pæ! Hik!

Du har glemt din Strømpe, det er slemt,
Svømning uden dem er mere nemt,
men til Prøven man det ikke maa,
Tove, det kan virk'lig ikke gaa.

Doris, der er ingen Møning i,
at du er saa fyldt med Ironi,
tit din "stakkels Mand" du drillet har,
- ellers er du baade sød og rar.



Der grosse
Knud

Else Puge hun er vældig rap,
husker I, ja den var tem'lig skrap,
da i "Luna" vi fik "Streger paa",
hvergang vi paa "Huset" maatte gaa.



føl Dem endelig forbigaaet - endnu, Fort-
sættelse følger paa næste Blad.

II.

Søstren Vera kender jeg ej ret,
men jeg mener hun er køn og net,
dog jeg tror at "filme" hun kan li',
har jeg ikke ganske Ret deri ?

Karen, du er Mester paa Klaver,
tit man dig med Nodehæftet ser,
- og saa elsker du at gøre Nar,
mig som "Offer" du benyttet har.

Selv "Mehannik" har budt Pigen trods,
for at komme hen og se til os,
naar du nu dig gifter anden Gang,
skal jeg til at lave Bryllupssang!!!

Poul og Else har Humøret paa,
dem jeg hel're sammen nævne maa,
lille Else, du er sød og køn,
Poul -- dig kalder vi "vor Svigersøn".

Frede vil i Vinter Viking vær',
han vil ud og dyppe sine Tæ'r,
tænk at hoppe ud i Sne og Is,
uh.- jeg vilde hyle som en Gris!

Mogens er en køn og vakker Gut,
men blot kan han ikke taale Sprut,
hvis han Lov at lugte Spritten faar,
bli'r han hvid i Ansigtet- og gaar!!!

Bertel siger han vil være Kok,
du af Skolegang har faact nok,
nu du ud og prøve Lykken maa,
du skal se, det sikkert godt vil gaa.

Poulsen er en lille rask Krabat,
altid til en Spøg han er parat,
det gør intet hvis man passer paa
- blot man maa ej over "Stregen" gaa.

Og mig selv jeg ikke røbe vil,
hvem jeg er det gætter i jer til,
Navnet "Tedde" nævner jeg mig med,
mon mit rette Navn i alle ved ?

Naa, men denne Sang jeg slutte maa,
nogle af jer slap for "Røg" at faa,
- slut med Hurra - et med rigtig "Skrald":
dette Selskab lange leve skal.

----oOo----

"tedde"